

Stitch 'n Bitch

Handwerken als verbindende factor

Diana (40) en Hanneke (39) zijn enthousiaste breisters bij Stitch 'n Bitch.

Stitch 'n Bitch is een fenomeen overgewaaid uit Amerika. Veelal jonge werkende vrouwen komen bij elkaar in het café om samen te handwerken.

Diana en Hanneke

“Heel wat nieuwe Eindhovenaren hebben hier hun vrienden gevonden”

Diana: “Inmiddels bijna 10 jaar geleden startte ik de Stitch 'n Bitch groep in Eindhoven met het motto: “gewoon omdat het leuker is om mijn nieuwe hobby te delen met anderen en het is veel gezelliger dan alleen op de bank”.

Al snel bleek dat het samen delen van creativiteit en gezelligheid een behoefte was van meer (meestal) vrouwen.

“Als voormalig cultureel werker en vanuit mijn huidige functie als adviseur bij Eindhoven Doet vind ik het fijn om mensen met elkaar te verbinden.

Stitch 'n Bitch is hier een mooi voorbeeld van, heel wat nieuwe Eindhovenaren hebben hier hun vrienden gevonden.

Amerikaanse en Engelse expats, maar ook meiden die vanwege werk of de liefde vanuit een ander deel van het land komen vinden hier aansluiting en vooral gezelligheid!”

"Gewoon klein beginnen, zodat het goed te doen blijft voor jezelf"



Stitch 'n Bitch

Na de eerste keer mee-breien was ik meteen 'hooked'

Hanneke: "In het dagelijks leven werk ik bij City Foto waar ik me naast verkoop vooral bezig houd met de website, marketing, organiseren van kleine evenementen en social media.

Diana benaderde mij destijds via Ravelry voor Stich 'n Bitch (Ravelry is een online community voor mensen die handwerken), "ze was mijn eerste internetdate", zegt ze grappend.

Na de eerste keer meebreien was ik meteen 'hooked', ik ben inmiddels ruim 10 jaar bezig met deze leuke groep.

Samen breien, haken, borduren en zelfs origami zijn de hobby's die we samen delen binnen Stitch 'n Bitch, maar nog veel mooier is wat de groep betekent voor de deelnemers.

Je leert op een laagdrempelige manier nieuwe mensen kennen en er ontstaan vriendschappen"

Eindhoven verfraaien met mooie breisels en ontmoetingen.

"Tijdens de Dutch Design week dit jaar waren we druk bezig met het maken van vrolijke breisels voor het verfraaien van De Bergstraat in Eindhoven.

Al breiende ontstond er een mooie ontmoeting met een dame die vergezeld was van haar moeder die lijdt aan dementie.

De moeder die in het dagelijks leven nog moeizaam een lang gesprek kan voeren vertelde uitgebreid over haar herinneringen aan handwerken.

Het zien van breiende mensen haalde mooie momenten naar boven bij haar.

Het was een bijzonder moment voor iedereen om te zien dat het moeder en dochter zo goed deed!"

We ontmoeten elkaar, praten over alles wat je maar kunt bedenken, breien, haken, origami, borduren, inspireren elkaar en doen mee aan leuke evenementen. Maar als je druk bent met je werk of gewoon geen zin hebt, kom je lekker niet. Denk je na het lezen van dit artikel dit is echt iets voor mij? Neem dan contact met ons op!

Stitch 'n Bitch Eindhoven:

Facebook

www.ravelry.com/groups/snb-eindhoven

Overzicht ervaringsverhalen

